

# O Heer, laat mij een instrument zijn van uw vrede

Tekst: Franciscus van Assisi  
Muziek: Dick Klomp



O Heer laat mij een in - stru - ment zijn van uw vre -



de, dat ik lief - de bren - ge in plaats van haat, ver - ge - ving waar een



mens zich voelt ge - schon - den ver - zoe - ning waar de eens - ge - zind - heid ont - breekt,

dat ik de waarheid zeg waar men wordt mis-leid dat ik ge - loof mag bren-gen

waar de twij-fel drukt en dat ik hoop mag bren-gen waar de wan-hoop

heerst, dat ik uw licht mag bren-gen waar de duis-ter-nis re - geert, dat ik

vreu - gde bre - nge waar de droef- heid woont.