

O Heer, laat mij een instrument zijn van uw vrede

Tekst: Franciscus van Assisi
Muziek: Dick Klomp

♩ = 64

Sopraan
1&2

Orgel

8

O Heer laat mij een in-stru - ment zijn van uw vre - de, dat ik

15

lief-de bren-ge in plaats van haat, ver-ge-ving waar een

20

mens zich voelt ge - schon-den ver-zoe-ning waar de eens-ge - zind- heid ont - breekt,

26

dat ik de waar-heid zeg waar men wordt mis-leid dat ik ge -

33

loof mag bren-gen waar de twij-fel drukt en dat ik hoop mag bren-gen waar de wan-hoop

40

heerst, dat ik uw licht mag bren-gen waar de dui-ter-nis re - geert, dat ik vreug -

46

de bren - ge waar de droef- heid woont.

53

poco rit.